

Emmaus Bible Ministry

The Word to the World



Nieuwsbrief juli 2017

Geachte vrienden,

Wat zou u doen als u werd gevraagd meer en meer Emmaus cursussen in het Midden-Oosten te verspreiden om aan de vraag van de diverse Emmaus centra te voldoen?

We hebben veel zegeningen om de Heere voor te danken en te loven! In deze nieuwsbrief vertellen we u het nieuws van de Emmaus centra in de omringende landen, omdat het zulk bemoedigend nieuws is en ze ook uw gebed nodig hebben. Maar eerst het nieuws uit Nazareth.

Publicaties

'De Heilige Oorlog' (een vervolg op de Christenreis) is nu in Jordanië gedrukt en wordt binnenkort naar ons en de andere landen verstuurd, samen met andere boeken.

Van de Bijbelcursus serie 3 hebben we vijf boeken klaar en de eerste is al gedrukt. Twee andere worden bij ons verder klaargemaakt voor de druk.

De collega's in Libanon hebben boeken naar Syrië gestuurd, maar vanwege de oorlog zijn die niet angekommen. Bid alstublieft hiervoor.



Mattheus

1 Korinthe

Lukas

Emmaus Bijbelschool app en website

Onze websitebeheerder in Duitsland is bezig een app te ontwikkelen voor de Arabische Bijbelcursussen. Bid voor hem, hij doet deze technische werkzaamheden zonder dat hij Arabisch kent. Bid dat hierdoor meer mensen met het Woord van God bekend mogen worden.

De website (www.lifeismore.net) heeft in juni meer dan 30.000 hits gehad en we willen graag nog meer mensen bereiken als we de app hebben.

Evangelisatie

Ons evangelisatiewerk (lectuurverspreiding en bezoeken) hebben we in Israël en de Palestijnse gebieden hervat, met het doel om kleine Bijbelstudiegroepen te gaan starten. Bid voor onze veiligheid onderweg en dat in de harten van de mensen die we bezoeken Christus' roeping mag weerklinken.

Kinderkamp met Pasen

Het kinderkamp dat we met Pasen hebben gehouden was goed bezocht en ging goed hoewel we een tekort aan helpers hadden. We zijn nu bezig het vijfdaagse zomerkamp (7-11 augustus) voor te bereiden. Bid dat er velen komen, aangezien velen dan ook met vakantie zijn. Bid dat de Heere ons leidt in de voorbereidingen en bid voor de vrijwilligers die komen helpen.

In mei/juni zijn Ros en ik naar de VS geweest om onze kleinkinderen en vrienden te ontmoeten en om in de lokale kerken te vertellen over ons werk. Onderweg terug hebben we een stop van een paar dagen in Boston gemaakt. Daar hebben we de directeur M. van een zusterorganisatie ontmoet, die zelf Libanees is en een Arabische Bijbelwebsite beheert.

Sinds 10 jaar werken we samen maar we hadden elkaar nog nooit ontmoet. Dus het was bijzonder om hem en zijn gezin te ontmoeten. Ik denk dat we allebei verheugd waren, ook omdat broeder Ibr. juist onlangs in Libanon deze zusterorganisatie had bezocht om hen te leren hoe de cursussen van Emmaus te gebruiken. De directeur aldaar is K. en hij was erg blij met dit bezoek. Zijn nieuws volgt hieronder.

Voor meer informatie over deze organisatie - gestart door Ibr. samen met de broeders aldaar - zie www.emmausnazareth.net/ArabicBible.pdf.

Nieuws van K. uit Libanon

We zijn een nieuwe huisgroep gestart in Oost-Sidon. Broeder Ibr. heeft met deze groep het boek 'Basaal overzicht van het christendom' besproken. Nu zijn we voor de derde keer met deze groep bezig.

Verder hebben we de broeders van de Mar. Baptist Church in Zuid-Libanon ontmoet. Ibr. behandelde hier de eerste les van het 'Basaal overzicht', zodat ze hierover zelf verder konden discussiëren. Ze bestuderen dit boek nu elke vrijdag.

Ibr. en ik hebben een ex-moslim ontmoet, die via internet contact met ons heeft gezocht. Na gedurende lange tijd tot hem het Woord gesproken te hebben, heeft deze jonge man de Heere gebeden en gevraagd zijn Zaligmaker te zijn. Ik begeleid hem nu persoonlijk.

Zuster L. heeft een paar proeflessen uit het boek 'Gids voor geestelijke groei' gedaan. Zij heeft met mijn vrouw en de vrouw van Andre gesproken; samen begeleiden ze deze vrouw en andere vrouwen en meisjes. Andre en ik hebben met broeder Ibr. dit boek 'Gids voor geestelijke groei' ook bestudeerd en samen met drie anderen geven we hier nu een vervolg aan.

Zondagmorgen heeft Ibr. in onze kerk gepreekt, over het volgen van de Heere en over de prediking.

De Heere doet door middel van de Emmauscursussen een groot werk in de opbouw van de kerk in Libanon. Een aantal cursussen worden ook onder Syrische vluchtelingen verspreid. Loof de Heere en bid Hem om nog meer groei.

Jordanië

Half mei hebben Ros en ik een korte reis naar Jordanië gemaakt. Zoals meestal, kwamen we zeer bemoedigd terug omdat we zagen hoezeer de kerk en het werk van Emmaus daar groeit. We hadden het voorrecht getuige te zijn van de doop van een Iraakees echtpaar, die een andere godsdienst aanhingen. Hij was een rijke zakenman met een zondig leven, die met de val van Saddam zijn bezittingen grotendeels was kwijtgeraakt. Zijn vrouw was op zoek naar vrede omdat ze zag dat hun godsdienst die niet gaf. Ze begon de Bijbel en de Emmaus Bijbelcursussen online te lezen op de Libanese website. Ze las die ook aan haar man voor en beiden realiseerden zich dat dit de Waarheid is, hoewel ze het volle Evangelie nog niet verstonden.

Toen ze naar Jordanië vluchtten, zijn ze vele kerken langs gegaan om te vragen hoe ze gered konden worden, maar niemand kon of durfde hun dat te zeggen. Ze hadden via de website contact met K. in

Libanon en vroegen hem of hij iemand in Amman kende die hen kon helpen. K. zocht contact met Ibr. die hen nog dezelfde dag bezocht en hen het Evangelie uitlegde. Zij waren als Cornelius, gereed en gerijpt om Christus te ontvangen. Zo bogen ze beiden ter plekke neer en baden om redding.

Het was voor ons een vreugde om hen te bezoeken, de vrede en blijdschap op hun gezichten te zien en hun getuigenis te horen. Ze zijn verstandig, maar niet bang om hun geloof met hun oude vrienden te delen. Bid voor hen, dat ze in hun geloof gesterkt mogen worden en bid voor hun veiligheid.

Na hun doop was er een bijeenkomst met een maaltijd voor iedereen (ca. 100 aanwezigen), waaronder ca. 60 Iraakse en Syrische vluchtelingen die regelmatig de bijeenkomst bezoeken.

De twee nieuwe Bijbelstudiegroepen elders in Amman groeien en meerderen komen tot geloof. De Heere zij geloofd.

Egypte

Br. Hany houdt zich nog steeds bezig met het drukken en verzenden van nieuwe cursussen naar distributiepunten in Egypte en andere gebieden. Bid voor hem als hij met een boekentafel op conferenties staat.



Hani's advertentie voor de cursussen

Bid ook voor Ibr. als hij deze zomer een uitgebreide reis naar Egypte maakt. Hij gaat daar veel kerken en individuele personen die de Bijbelcursussen gebruiken bemoedigen, onderwijzen en trainen. Het is duidelijk dat de plotselinge groei van de Emmaus cursussen in het Midden-Oosten niet ons werk is, maar het werk van de Heilige Geest. Uw gebeden spelen daar een belangrijke rol bij. Hartelijk dank voor uw gebed voor ons allen. Laat ons Hem samen loven omdat Hij zoveel levens raakt met Zijn Woord.

Verbonden in de liefde van Christus,

George & Ros Khalil



A handwritten signature in blue ink, likely belonging to George or Ros Khalil.